

# Naar school maar dan anders

## Tip

Geniet van de rust als het ophalen en wegbrengen met andere ouders is georganiseerd.



Bijna dagelijks is het op de straat en op de stoepen bij de school een kleine chaos. Veel ouders brengen alleen hun eigen kind snel even op de fiets of met de auto naar school. Anderen gaan met de auto naar school omdat ze daarna meteen door willen rijden naar hun werk. Maar als er op deze manier honderd kinderen gebracht worden komen er dus honderd auto's naar de school. En die moeten allemaal even ergens geparkeerd worden. Door al deze geparkeerde en stilstaande auto's ontstaat er een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen. Parkeren bij de school is een probleem en de tijd is rijp om daar verandering in te brengen.

Halen en brengen is best op een andere manier te organiseren. Misschien is het handig om eens met andere ouders in de buurt afspraken te maken over het bij toerbeurt de kinderen naar school te brengen of van school te halen. In één auto kunnen drie kinderen op de achterbank vervoerd worden. Dat scheelt weer een paar auto's bij de school. Een ander mogelijkheid is het om bij toerbeurt de kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. De ouder die de beurt heeft loopt of fietst langs enkele adressen om daar de kinderen op te halen. Door deze samenwerking komen de kinderen veilig op school en is de chaos bij de school een stuk minder.

